

KINDERNIEUWSBRIEF

Nr. 51 - 11 april 2021

Hallo allemaal,

Het veertigdagenproject en Pasen zijn voorbij, we gaan aan iets nieuws beginnen. Nou ja nieuw? Tijdens het adventsproject zijn we hem, Jesaja, ook al een keer tegengekomen. Weet je nog: het verhaal over dat de mensen een stralend licht zouden zien?

De komende 4 weken duiken we in het boek Jesaja, vernoemd naar de profeet Jesaja. De tijd waarin Jesaja leeft is een nare tijd, Juda en Israël worden bedreigd door het machtige rijk Assyrië. Jesaja waarschuwt het volk om geen hulp te zoeken bij andere landen, maar om alleen op God te vertrouwen, maar de mensen luisteren niet naar wat God wil. Daarom zal God onheil over het volk brengen en hen uitleveren aan de Assyriërs.

Toch geeft Jesaja zijn volksgenoten ook een boodschap van hoop: uiteindelijk zal God zijn volk redden. Hij zal hun een goede toekomst geven, waarin vrede en recht zullen heersen.

Maar vandaag beginnen we bij het begin:
hoe Jesaja de roeping krijgt van God om profeet te zijn.



Maar één van de engelen pakte met een tang een gloeiend kooltje van het altaar. Hij vloog met dat kooltje naar me toe, en raakte daarmee mijn lippen aan. Toen zei hij: 'Nu ben je niet meer schuldig. Alles wat je verkeerd gedaan hebt, is je vergeven.'

JESAJA 6:6-7



Bijbelverhaal

DE ROEPING VAN JESAJA

Jesaja 6: 1 -8

Ik ben Jesaja, de profeet. Ja, ik ben profeet, dat betekent dat ik de woorden van God doorgeef aan de mensen. Als God iets tegen de mensen wil zeggen, zegt Hij het eerst tegen mij, en dan moet ik het aan de mensen vertellen. Dat klinkt bijzonder, hè? – dat God tegen mij praat. En dat is het natuurlijk ook! Alleen zijn het vaak niet zulke leuke dingen die ik aan de mensen moet vertellen. Soms durf ik het bijna niet, want soms worden de mensen boos, of ze geloven me niet als ik vertel wat God tegen mij heeft gezegd. Maar op zulke momenten moet ik altijd terugdenken aan die bijzondere dag, de dag dat God mij riep om zijn profeet te zijn. Zal ik vertellen hoe dat ging? Moet je horen.

Ik was op een dag in de tempel. Dat is de plek waar God woont. Ik kom daar vaak om te bidden en om een offer te brengen, maar God zelf had ik daar nog nooit gezien. God is geen God die je kunt zien. Maar die dag zag ik... zag ik God. God zelf! Ik werd bang, want God zien, dat kan eigenlijk niet. Maar toch zag ik Hem echt!

Ik zag Hem op een troon zitten, een hoge troon. Een prachtig mooie troon was het, en Hij had een mantel aan die helemaal over de grond golfde. De onderkant van zijn mantel bedekte zelfs de hele tempel.

Ik zag ook twee engelen, die boven Hem stonden. Ik keek nog eens goed, want het waren zulke bijzondere engelen, ze hadden elk wel zes vleugels. Met twee vleugels konden ze vliegen, met twee andere vleugels bedekten ze hun gezicht en met nog twee vleugels bedekten ze de onderkant van hun lichaam. En toen ze begonnen te roepen, leek het wel of er een aardbeving was! De deuren van de tempel schudden, zo hard riepen ze. En er kwam allemaal rook in de tempel. Wat was ik bang! De engelen riepen: 'God de Heer is heilig! Hij is heilig! Hij is heilig!' Wel drie keer. En ze riepen ook: 'Overal op aarde kun je zien hoe machtig God is.'



Dat geluid van de stemmen van de engelen, het schudden van de tempel, de rook... Ik kon niet meer blijven staan. Ik viel op de grond en schudde en beefde zelf ook. Ik was zo bang, dat ik riep: 'O nee, ik ben maar een mens. Ik doe verkeerde dingen en ik woon bij een volk dat verkeerde dingen doet, en nu heb ik God gezien, hoe kan dat!' Maar een van de engelen kwam naar me toe vliegen. Hij pakte met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en raakte mijn lippen daarmee aan. Hij zei: 'Nu zijn al je zonden vergeven.'

En toen... toen sprak God. Ik zal het geluid van zijn stem nooit vergeten. Hij zei: 'Wie kan ik naar de mensen sturen om mijn woorden door te geven?' Ik schrok weer. Was er wel iemand die naar de mensen kon gaan om de woorden van God te vertellen? God wilde dingen tegen de mensen zeggen, maar wie moest dat voor Hem doen? Ik slikte, want ik was nog steeds wel bang, maar toch zei ik: 'Hier ben ik. Stuur mij maar, ik zal gaan.'

En nu ben ik de profeet van God. Ik geef de woorden van God door aan de mensen. Die woorden van God zijn vaak niet leuk, maar toch geef ik ze door. De mensen moeten weten dat ze verkeerde dingen doen en dat ze anders moeten gaan leven. Want dan kan God de mensen vergeven.

Elke keer als ik iets moeilijks moet vertellen aan de mensen denk ik terug aan die dag dat God mij riep. En dan weet ik dat God zelf mij helpt, en dan ben ik al een stuk minder bang. Ik ben zijn profeet, en God helpt mij.

[God Heeft Alle Macht - YouTube Music](#)

God heeft een plan niet alleen voor Jesaja maar ook voor ons!

[God Has a Plan - YouTube Music](#) (sing & dance along)

[Licht - YouTube Music](#)





WIST JE DAT?

VUUR

In Jesaja 6:1-8 speelt vuur een opvallende rol. De tempel is vol met rook. De engelen die om Gods troon staan, zien er vurig uit. Een van hen raakt Jesaja's lippen aan met een kooltje dat uit het vuur van het altaar komt. In de Bijbel is vuur een teken van Gods heiligheid.

Vuur kan angstaanjagend zijn. Maar met vuur kun je ook dingen zuiver maken, zoals goud en zilver. En je kunt je eraan warmen. Zo is het ook met God: aan de ene kant is God heilig en roept Hij eerbied op. Maar aan de andere kant wil Hij mensen rein maken, ze vergeven en goed voor ze zijn.



SERAFS

In de verzen 2 en 3 kun je lezen dat er engelen rondom de troon van God staan. In de Hebreeuwse tekst is het woord voor deze engelen 'serafs'. Dat betekent: vurige wezens. Misschien hadden de serafs vuur om zich heen. Er wordt gezegd dat ze twee vleugels voor hun gezicht hielden. Dat was waarschijnlijk omdat het kijken naar God te veel en te overweldigend voor hen zou zijn. Het was dus extra bijzonder dat Jesaja God wél kon zien.



Kleuren, knutselen, puzzelen



TEMPELDOOLHOF

Jesaja gaat de tempel in en ziet
bijzondere dingen. Weet jij welke dingen
hij allemaal ziet? Help hem de uitgang te
vinden door de juiste route te kiezen. Dan kan
hij als profeet de mensen toespreken.



SCHOON GENOEG

Weet jij welke woorden Jesaja spreekt? Je ziet dat er in elk woord een letter te veel staat. Schrijf het juiste woord eronder. Als je die woorden na elkaar leest, lees je wat Jesaja zegt.

Als je ook in elk kooltje de letter kleurt die er teveel staat, lees je na het inkleuren van alle kooltjes wat de engel tegen Jesaja zegt.



lka

.....

malg

.....

nielt

.....

meere

.....

sprekens

.....

alis

.....

prosfeet

.....

wavnt

.....

eik

.....

bern

.....

schulgdig

.....

iek

.....

dove

.....

veerkeerde

.....

dingnen

.....

Tot slot...



[Gebed - Make some noise kids](#)

Volgende keer:

'Zwaarden worden gereedschap'